

İçmesu ve Kanalizasyon Tesislerinin Halk Sağlığı Bakımından Önemi

Sihhî içmesuyu ve kanalizasyon tesisleri, bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasıyla halkın sağlığının korunmasında önemli rol oynarlar. İnsanların toplu olarak yaşadığı bölgeler, artık ve ülkenin sularla kirlenir. Bölge in bu kirli zemini üzerine herhangi bir şekilde düşen yağış suyu veya kullanılmış sular, zemininden süzülecek yeraltısu napına risirler. Su napının tabii eğitimi e-tabi olarak akar ve bir kaynakta nihayet bulurlar. Kirli sular, kâfi ir süzülmeye tabi tutulması halinde iktive ettileri bakterilerden ve patojen mikroplardan temizlenebilirler. Ancak su kaynağının kirlenmiş ahaya çok yakın oluşu veya zeminin yapısı kirli suların süzülmemesi su kaynağı ile kavuşmasına sebe olur. Böyle bir kaynaktan içme ve kulandırmak suyu olarak istifade den toplum, bulaşıcı hastalıkların ehidi altında kalabilir.

Nüfus kesafetinin artması, hastalığın yayılmasını kolaylaştırır. Bulaşıcı hastalıklar, ilk çağlardan eri insanlığın mücadele ettiği getin er problem olmuşlardır. Zaman aman kendini gösteren salgınlar, eseriyetin birer musibeti haline gelmişlerdir.

Kanalizasyon suları çok fazla ayda bakteri ve patojen mikropları iktive eder.

Bir insan günde, kiş aylarında ortalama 125 milyar, yaz aylarında ise 300 milyar koli form bakteri içe eder.

Tifol bir kimse veya portör içinde 200 milyar kadar tifo mikrobu (*salmonella typhosa*) çıkarır, bu mikroplar kanalizasyon suları içinde ırkac hafta yaşayabilirler.

Bakteriler, uygun şartlar altında kâfi besin alabilmeleri halinde, 20 dakikada bir ikiye bölünerek suretiyle çoğalarlar. Bu şekilde sek bir bakteriden bir günde 47×10^{20} bakteri üreyebilir. Ancak şartların ihsait olmaması ve yeter gıda tenev edememeleri yüzünden, bakterilerin bu astronomik üremesi sınırlanır. Ayrıca, temiz ve pis sular-

rın tasfiyeye ve dezenfeksiyona tabi tutulması iktive ettileri bakterilerin imha olmasına sebep olur.

İçmesularının halk sağlığı ile yakın alâkâsı ortaya çıkarılincaya kadar, beseriyet kirli suların içilmesinden sayısız kurbanlar vermiştir.

Ondördüncü asırda «Kara Ölüm» adı altında veba, bütün Avrupa'yı tehdit etmiş ve nüfusun % 25'inin ölmesine sebep olmuştur.

1664-1665 senelerinde Londra'daki epitemik salgını 70.000 kişinin ölümü ile neticelenmiştir. 1854 yılında kolera, yine Londra halkını kırıp geçirmiştir.

John Snow ve John York adlarındaki iki Londralı ilim adamının dikkatli çalışmalarının sayesinde ilk defa olarak içmesu kaynaklarının televüse maruz bulundukları ortaya atılmıştır.

Yapılan araştırmalardan, kanalizasyon sularının içmesuyu kuyularına süzülmüş olduğu görülmüştür.

1872 de Lozan şehrindeki tifo salgını, menba sularının televüse maruz kalmasından ileri gelmiştir.

1892 de Hamburg şehrindeki kolera salgını, isale edilen nehir sularının kirlenmesi yüzünden olmuştur.

Bütün bu vakalar göstermektedir ki bulaşıcı hastalıklar için su, en müsait bir yayılma vasıtasıdır.

Bugün, kirli suların kullanılmasında, en sık rastlanan salgın hastalık «tifo» dur.

Aşağıdaki şemada tifo mikrobünen insanlara geçiş şekli basit olarak gösterilmiştir.



İçmesuyu gibi, kullanılmış suların da kontrol altına alınması tifo salgınlarını önlemek bakımından zorluktur. Pis suların meskûn saha dahilinde geçirilmiş, gayri fennî fosseptik çukurlarından zemine sızmazı, açıkta akması veya bu sularla sebze bahçelerinin sulanması, tehlikeyi büsbütün artırmaktadır.

Bilhassa tazyikli sudan mahrum toplumlarda vatandaşların, fosseptik çukurlarıyla irtibatlı mahalli kuyuları kullanmak mecburiyetinde bulunmaları halinde maruz kalınan tehlikeye işaret etmek isterim.

Bir süre sürüp giden «Sağmalcılar» daki tifo hadisesi, sihî içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinden mahrum bulunan her toplumun başına gelmesi mukadder bir olaydır. Nüfus kesafetinin fazla olduğu büyük şehirlerimizde tifo salgınlarının tevlit edeceği zarar, çok büyük olacaktır.

Günden güne genişleyen büyük şehirlerimizde artan nüfusla orantılı olarak sihî içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin tevzi edilmeleri icabetmektedir.

İstanbul gibi iki milyonluk bir şehirde, meskûn sahanın % 75-80 inde kanalizasyon tesislerinin mevcut olmaması, Sağmalçılardakine benzer tifo salgınlarının, şehrin diğer kenar semtlerinde de baş gösterebileceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

Tifo salgınlarının önlenmesinde içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin mevcudiyeti yeter değilse bile gereklidir. Bu sihî tesislerin insanlarıyla tifo vakalarının azaldığı bilinen hakikatlerendendir.

Berlin'de 1870 senesinde tifodan ölenler % 1 civarında iken, kanalizasyon inşaatı ile birdenbire % 0,3 olmuş ve kanalizasyon tesislerinin tekamülü ile bu değer % 0,03 düşürülmüştür.

Amerika'da 1880-1889 yılları arasında tifodan ölenler ortalama

100.000 de 58 iken, 1900-1909 senelerinde içmesuyu tesislerinde filtrelerin kullanılmasıyla bu nisbet düşmeye başlanmıştır.

1910 senesinde 78 büyük şehirde ortalama ölüm 100.000 de 20 olarak tesbit edilmiştir. 1946 senesinde bu nisbetin 0,15 düşüğü görülmüşdür.

Bu misaller bize içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin büyükşehirler için önemini ortaya koymaktadır.

Her sene, bir evvelkine nazaran daha fazla yatırımı icap ettirmekte olan sihhi tesislerin bir an önce inşalarına başlamak lazımdır.

Diger şehirlerimizde olduğu gibi İstanbul'da da sihhi içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin finansmanı, bu mevzularla ilgili idareleri uzun uzadıya düşündürmektedir. Sadece, İstanbul kanalizasyon tesislerinin 2,5 milyar liraya baliq olacağı kaale alınırsa mevzuun önemi ortaya çıkar.

Bu miktar meblâğın belediye bütçesinden çıkarılmasına imkân yoktur. Hemşehrilerin bu finansmana iştirak etmesi ve ayrıca işletme ve bakım masraflarının aynen, elektrik-havagazı ve suda olduğu gibi ödenmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Şehirlerimizde medenî ölçüerde yaşama seviyesini ancak bu sayede temin edeceğimize inanmaktayım.

Içmesuyu ve kanalizasyon tesislerine gerekli önemi vererek, üzerine yeter derecede eğilebilmek, bu tesislerin hizmet edeceğî toplumların, tesis finansmanlarına iştirak etmesiyle mümkün olacaktır. Aksi takdirde gazetelerde, daha senelerce, tifo salgınlarını okuyarak ürpereceğiz.

Mehmet GÖLHAN

KÖY İÇMESUYU ÇALIŞMALARI

(Başterafta 11. sayfada)

Bu arada 178 sayılı kanun gereğince askeri garnizonlar içmesuyu temini işlerinin de, köy içmesuları gibi DSİ. ce yürüttüğü gözönüne alınarak ve senelere göre fiaat artışlarını, (En mühimi) geriye kalan köylere ait projelerin daha pahalı olacağı ve geçen seneki çalışmalara göre tesbit edilen ortalama değerin bir kaç sene sonra çok daha artmış olacağı ka'le alınarak içmesuyu sanayii için 4 milyarlık bir yatırımlı gerektiği söylenebilir.

Beş yıllık plan içinde köy içmesularının 565 milyon lira ayrılmıştır. Bu miktarın sarfı ile, 1967

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE

(Continued from page 24)

5. Earth and Rock Pressures
 6. Earth and Rock Dams, Slopes and Open Excavations
- VI. Submission of Papers

Contributed papers which are original, which will not have been published prior to the Conference, and which offer real advance in the theory and practice of soil mechanics and foundation engineering are invited for all Divisions of the Conference program. The Organizing Committee will inform all National Committees of the maximum number of papers that can be accepted from their respective countries and the selection of papers will be the responsibility of the National Committees. All papers which are accepted will be published in the Proceedings, which will be distributed to pre-registered delegates in advance of the Conference.

The following procedure for submitting papers must be strictly observed. In view of the vast amount of administrative detail involved in printing the Proceedings, authors who do not comply with these instructions will have their papers returned.

- (a) Any author who wishes to contribute a paper should so indicate by submitting at least three copies of
- (i) title of the paper and
 - (ii) summary not exceeding

summary not exceeding 300 words to the National Committee in his country not later than 1 October 1963. On the basis of the summary, the National Committee will decide whether the paper can be accepted and will inform the author accordingly.

VII. Notes for Authors

The following rules must be observed in preparing the final paper:

- (i) It must be typed, double spaced, in black on white paper measuring $\frac{8}{12}$ by 11 in. (21 by 28 cm approximately), with a minimum margin of one inch (2.5 cm) on all four sides.
- (ii) An abstract not exceeding 150 words in both English and French must accompany each paper.
- (iii) The paper must not exceed 4 pages in the proceedings including title, abstracts, equations, tables, diagrams and photographs, headings and references. The proceedings will have a page size of $\frac{8}{12}$ by 11 in. (21.5 by 28 cm) with double column printing of 66 lines per column. It must be understood that the author is responsible for limiting text and illustrations in order not to exceed 4 pages.

NOT :

Organizasyon Komitesi Türkiye'ye üç tebliğlik kontenjan ayırmıştır.

Teskil edilecek «Tebliğ Seçme Komitesi» usulü vechile 1 Ekim 1962'den evvel Kuruma gönderilecek en çok 300 kelimeli tebliğ hülasaların dan üçünü seçeceğ ve sahiplerini bildirecektir.

Bu bildiri üzerine tebliğ sahibi «Noter for Authors» deki kaideleri riayet ederek tebliğleri hazırlayıp 15 MAYIS 1964'e kadar Kuruma gönderecektir.

Tebliğler İngilizce veya Fransızca yazılacak, ayrıca hem İngilizce hem Fransızca hülasaları olacaktır.