

## PROFESÖR L. ESCANDE

S u problemleri ile uğraşan meslektaşlarımızın pek yakından tanıdıklarını bir isim vardır, Profesör ESCANDE.

Hidrolikte en karışık problemlerde teori ile pratiği müstesna bir şekilde beraberce yürütmeyi bilmiş olan ESCANDE 1 Haziran 1902'de Fransanın Toulouse şehrinde doğmuştur. 40 seneye yaklaşan meslek hayatının hemen tamamını hidroliğin gelişmesine, yeni formüllerin bulunmasına veya mevcut formüllerin tashihine hasretmiş ve dünyada bilhassa model tatbikatçısı olarak ün salmıştır.

Halen mezun olduğu, Toulouse elektronik, elektroteknik ve hidrolik yüksek mektebinin müdürü bulunan ESCANDE aynı zamanda Fransız ilmî araştırma tımmumî delegasyonunun ilmî müşaviri ve Fransız ilmîler akademisi azasıdır.

Kendisinin cihanşumul şöhretine bir misal olmak üzere Fransa dışında, 11 ilmîler akademisinin de azası, 6 üniversitenin şeref doktoru, 10 mühendislik teşekkülünün şeret azası yalnız Fransa içinde 15 i müttecaviz resmi müsesesinin müşaviri olduğunu, dünyanın muhtelif memleketlerinde konferanslar vermek üzere 50 kadar seyahat yaptığı ve sadece Fransada 17 büyük mühendislik firmasının da mütehassisi olduğunu kaydetmek kâfidir. Buların haricinde 190 adedi ilmîler akademisi tarafından kabul edilip yayınlanmış orijinal not ve 17 adedi muhtelif yayınevleri tarafından yayınlanmış kitabı olmak üzere küçüklü büyülüklü 360 kadar eser kaleme almıştır. Profesör ESCANDE bu çalışmalarından dolayı ilmîler akademisinin birçok mükâfatları ile 1926'da Bazin, 1949'da Pierson-Perrin mükâfatlarını almış ve nihayet 1953 haziranında Fransız ilmîler akademisine seçilerek Fransızların, tabii riyle ölümsüzler arasına karışmışlardır.

Türkiyeye yaptığı üç seyahatte

gerek verdiği konferanslarda gereksse hususî toplantınlarda yaptığı konuşmalarda büyük ve içten bir Türk dostu olarak yeni hidrolik problemlerinizle gayet yakından alâkadar olmuş ve pek çoklarına çözüm yolalarını göstermiştir.

Son yıllar zarfında, Toulouse'da kendisinin kurmuş olduğu Banlève laboratuvarında, elektriki benzeşim

metodu ile hidrolik problemlerin çözümü mevzuunda çok enteresan çalışmalar yapılmaktadır.

Eserlerinden henüz pek azi dilimize çevrilmiş bulunan ESCANDE 1, bu büyük Türk dostunu, mühendislik mesleğine yaptığı yardımlar dolayısıyle takdirle karşılıyor ve eserlerinin bir an önce dilimize çevrilmesini temenni ediyoruz.



PROFESÖR L. ESCANDE

# MISSION EN TURQUIE

Par le

Professeur ESCANDE

Membre de l'Académie des Sciences de Paris

Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Toulouse

Conseiller Scientifique de la Délégation Générale à la Recherche

**L**a revue «*Türkiye Mühendislik Haberleri*» a bien voulu me demander un bref article sur mes impressions de voyage en Turquie. Très sensible à cet honneur, ému par les splendeurs naturelles et les beautés artistiques de cet admirable pays, ainsi que par l'accueil si amical de mes collègues, impressionné par ses rapides progrès scientifiques j'ai accepté avec enthousiasme, tout en regrettant que l'insuffisance de ma plume ne me permette pas d'exprimer, autant que je le voudrais, profondeur et l'étendue de mes sentiments.

En Mai 1954, une Mission de Conférences m'avait permis, pour la première fois de réaliser un rêve très ancien, en atterrissant à Istanbul et m'avait procuré l'honneur d'y faire deux conférences à la Faculté Technique.

D'un séjour très bref et très chargé, je conserve des souvenirs précis et fort agréables, sur le plan technique, qu'il s'agisse des conférences elles mêmes, de la visite de la Faculté Technique et de mes entretiens avec mes éminents collègues, de l'aimable proposition qui m'avait été faite à propos de la Chaire d'Hydraulique rendue vacante par le décès de son célèbre et regretté titulaire, des consultations relatives aux ruptures de la conduite d'aménée d'eau alimentant Istanbul, ou de la visite du barrage d'Elmalı dont l'évacuateur de crues avait été étudié sur modèle réduit dans nos Laboratoires de Toulouse en liaison avec le Professeur Engez.

Et, sur le plan de l'Art, je demeure ébloui par les visions enchanteresses que m'avait procurées ce séjour, vue sur la mer et sur les

îles depuis le point culminant de Scutari, promenades en bateau sur le Bosphore et en auto sur les routes qui en longent les rives, forêt de Belgrade et anciens barrages, panorama de la Tour de Beyazıt, Musée de Sainte Sophie, palais de Top-Kapı, mosquée bleue du Sultan Ahmed, grande mosquée du Sultan Soliman et tant d'autres splendeurs qui, jusqu'à mon dernier jour, pareront mes souvenirs d'inoubliables merveilles.

D'Istanbul, l'avion, d'un coup d'ailes, m'avait conduit à Ankara, où le Ministère des Travaux Publics avait organisé mes conférences, traduites par Monsieur le Président Fuat Şentürk qui m'avait fait visiter cette belle ville, à la croissance prodigieusement rapide, dont le parc fleuri et le lac majestueux ont des proportions telles qu'on ne peut les croire artificielles, cette ville qui dominent, d'un côté les vieux remparts de l'autre le prestigieux Mausolée du Président Atatürk, symboles respectifs d'un passé glorieux et d'un avenir paré des plus riches promesses...

Puis, les années ont passé avec la rapidité effarante que leur conférence une existence sans cesse partagée entre des points divers d'un monde chaque jour plus petit et pourtant encore si grand à l'échelle humaine..

C'est seulement en octobre 1959, qu'une invitation de la D.S.I. m'a procuré le grand plaisir de revenir à Ankara pour quelques jours.

J'ai revu Ankara, mais c'est à peine si j'ai reconnu cette grande ville dont la population avait doublé en 5 ans et dont les quartiers nouveaux, les grandes avenues s'étendent chaque jour davantage

en créant des problèmes multiples parmi lesquels celui de l'eau, auquel ma déformation de spécialiste m'a conduit à accorder une attention particulière.

Je ne saurais assez dire tout l'intérêt qu'ont alors présenté pour moi les colloques et conférences organisés à la D.S.I. sous la Présidence du Directeur Général Süleyman Demirel, la visite des Services du Président Fuat Şentürk( tout particulièrement celle du Laboratoire d'Hydraulique ou de nombreux modèles étaient à l'étude, nos entretiens techniques et la visite du barrage d'enrochements de Hirfanlı.

Séjour très court, trop court au gré de mes désirs et rapidement suivi du retour à Toulouse, où quelques temps après, Monsieur le Président Fuat Şentürk, dans une conférence en tous points remarquable, a évoqué les grandes réalisations techniques et les admirables aspects touristiques de la Turquie.

Enfin, en avril 1960, à l'occasion d'une mission me conduisant en Iran, je n'ai pu supporter l'idée de survoler sans m'arrêter la Turquie où tant de souvenirs m'appelaient et de nouvelles conférences, de nouveaux colloques m'ont procuré la joie de revenir à Istanbul et Ankara où j'ai retrouvé, auprès de mes amis turcs, un accueil toujours plus affectueux. Au cours de ces Conférences et de ces entretiens, des problèmes très généraux ont été évoqués : ils concernaient l'organisation de la Recherche Scientifique, cet élément fondamental de la prospérité individuelle et collective de tous les hommes, de toutes les nations... Mais les problèmes précis

(A suivre p. 17)

## TÜRKİYE SEYAHATLERİ (I)

Yazan :

Prof L. ESCANDE

Tercüme: T. ACATAY

Türkiye Mühendislik Haberleri mecmuası Türkiye seyahati intibalarım hakkında benden bir makale istemek lütfunda bulundu. Kalemin, istediğimi, hislerimin derinlik ve genişliğini ifade edebilmek için kifayetsiz oluşuna esef ederek, bu mükemmel memleketin tabiat ve sanat güzellikleri ile mütehyyiq, meslekdaşlarının çok dostane davranışları ile sür'atli teknik ve ilmî gelişmelerinden mütehassis bir şekilde ve heyecanla bu şerefi kabul ettim.

1954 senesinin mayısında konferanslar vermek üzere yaptığım bir seyahat, İstanbulda teknik üniversitede iki konferans vermek şerefi ile beraber ilk defa olarak eski bir hayali de gerçekleştirmiştir.

Çok yüklü ve çok kısa süreli olan bu seyahatten, teknik plânda, konferanslar dahil teknik üniversitemizi ziyaret, kıymetli meslekdaşlarımıza fikir teatileri,

İstanbullu beslien isale borularındaki patlamalar mevzuundaki çalışmaları ile meşhur ve kıymetli sahibinin irtihali dolayısıyla hidrolik kürsüsü mevzuunda yapılan pek kıymetli teklif ve dolu savağının model tecrübeleri Profesör Engez'le beraber Toulouse'daki laboratuvarlarında yapılmış olan Elmalı barajını ziyaret gibi çok kıymetli ve gayet güzel hatıralar muhafaza etmemektedir.

Sanat mevzuunda, bu seyahat esnasında bana gösterilen güzellikler karşısında gözlerim kamaştı : Denizin ve Saray burnundan itibaren adaların görünüsü, Boğaziçi'nde vapurla yapılan gezinti ve kıyı boyunca uzanan yollardan dönüş, Belgrad ormanı ve tarihi barajlar, Beyazıt kulesinin panoromasi, Aya Sofya müzesi, Topkapı sarayı, Sultan Ahmet camii, Büyük Süleymaniye camii ve buna benzer daha birçok şaheserler benim için hayatımın sonuna kadar nes'ut ve unutulmaz hatıralar olarak kalacaktır.

Sonra Bayındırlık bakanlığı tarafından organize ve Fuat Şentürk tarafından tercüme edilen iki konferans vermek üzere uçakla İstanbuldan Ankaraya geçtim. Parkları, çiçekli ve adeta sun'ı olmadığı hissini veren gölleri olan bu şehirde bir tarafta Atatürk'ün muhteşem anıt kabri, diğer tarafta eski kaleyi ideda şanlı geçmişle, daha ümitvar ve zengin geleceğin iki sembolü gibiydi.

Sonra, gittikçe küçülen fakat insanlık için hâlâ çok büyük olan dünyanın muhtelif noktaları arasına bölünmez bir mevcudiyet veren seneler korkunç bir sürütle geçti...

Ancak 1959 eylülünde DSİ nin bir daveti üzerine

birkaç gün tekrar Ankaraya gelmem bana büyük bir zevk verdi.

Tekrar gördüğümde Ankarayı güclükle tanıdım; çünkü geçen 5 sene zarfında nüfusu iki misli olmuş, içinde ihtisasım olduğu için beni hususî bir dikkat sarfetmeye zorlayan su problemi gibi problemler de bulunan bir çok yeni problemleri ortaya çıkaran büyük yollar açılmış ve yeni mahalleler inşa olumuştu.

Şahsim için meslekdaşlarım gösterdiği yakın alâka, konferanslarım umum müdürü Süleyman Demirel idaresindeki DSİ tarafından yapılan organizasyonu, birçok modellerin inşa ve ettiid edilmekte olduğu hidrolik model laboratuvarı dahil Fuat Şentürk'ün servislerini ve Hirfanlı Anroşman barajını ziyaret hakkında ne söyleyeceğimi bilemiyorum...

Arzum hilâfina pek kısa bir müddet sonra Toulouse'a dönmek zorunda kaldığım bu çok kısa seyahatin akabinde, Fuat Şentürk Toulouse'da verdiği her vechesi ile alâka çekici bir konferansta Türkiye'nin şanını hayret turistik manzaralarından ve teknik sahadaki büyük eserlerinden bahsetti.

Nihayet 1960 nisanında İran'a yaptığım bir seyahatte, yeni konferanslar vermek, birçok hatırlarımın bulunduğu ve daima büyük hüsnü kabul gördüğüm Türk dostlarımı fikir teatilerinde bulunmak üzere Türkiye'nin üzerinden uçup gidemedim, İstanbul ve Ankaraya uğradım.

Bu konferans ve fikir teatilerinde çok ımmumî meseleler konuşuldu: Konferanslardan biri bütün milletler ve bütün şahısların, kollektif ve şahsi saadeti ile ilgili temel elemanlardan biri olan ilmî araştırma organizasyonu mevzuuna tahsis olumuştu. Diğer konferansta ise sadece hidrolik meseleler mevzu bahs olmuş ve hidrolikte son senelerde tahakkuk ettilerden bahsolunmuştur.

Bu son seyahatten sonra Toulouse'da, Paris'te ve çalışmalarımın icap ettirdiği dünyanın başka yerlerinde, Türkiye'ye, bu büyük, muhteşem, tam bir teknik ve ilmî gelişme içinde bulunan memlekete, görmeden önce sadece tahayyül olunabilecek fakat gördükten sonra sevilen ve hayran olunan bu memlekete doğru tekrar yola çıkacağım mes'ut günü beklemektedim.

(1) Bu makale mecmuamızın talebi üzerine bizzat profesör L. ESCANDE tarafından kaleme alınmış olup kendisine bu vesileyle teşekkür borç biliriz.



Şekil: 1 — Yol Köprüsü

## Lizbondaki Tejo Köprüsünün İnşaatı İçin Açılan Müsabaka'da Teklif Edilen Yeni Asma Köprü Sistemleri

Lizbon'da inşası kararlaştırılmış olan Tejo köprüsüne ait bazı teklifler 26/2/1960 günü birkaç Milletlerarası firma gurubu tarafından ilgili makamlara teydi edilmiş bulunmaktadır. Müsabakanın konusu Tejo üzerinde bir yol köprüsü ile kombine bir yol ve demiryolu köprüsüne ait projelerin hazırlanması idi; ayrıca minimum mesnet açıkla-

Yazar : Dr. -Ing. Hansjürgen Sontag

Çeviren : D. A.

(Der Bauingenieur, 1960/6,  
Sah. 197 - 198)

ğının 1000 m ve su üzerindeki serbest yüksekliğin 70 m, olması isteniyordu. Büyük açıklıklı asma köprülerin projeleri hazırlanırken sadece

statik bakımından değil, aynı anda aerodinamik yönünden de b çok problemlerle karşılaşılır. Aynı kombine yol ve demiryolu köprüsünde çift hatlı ağır demiryolu tıfiginden doğacak deformasyonlar da bilhassa mütalâa edilmesi gerekektir. Verilen tekliflerden en energetik olan iki tanesini kısaca izleyiyoruz.



Şekil: 2 — Kombine yol ve demiryolu köprüsü

**Yol Köprüsü**

Bu asma köprünün karakteristikusuyeti, orta açıklığında bir taşıyıcı kablo bulunmasıdır. (ek. 1) Bunun neticesinde üçgen dlinde bir kenar ayak meydana ir. Kenar açıklıklarda kablo iki ayrılarak rulman yüzeyinin iki undan ankrat noktalarına sevkemektedir. Rigidlik kırışı çok al olup askı kablolari kafes kiriş dlinde tertiplenmiştir.

**Kombine yol ve demiryolu köprüsü**

Birinci projenin aksine burada taşıyıcı kablo, kenar ayakları dlike dışarıya doğru yatmıştır (ek. 2). Rigidlik kırışının pilonlari mesnet noktalarından taşıyıcı blolara ilâveten egek kablolari ımtadır. Köprüde kafes kiriş o rak yüksek rigidlik kırışları mev olup demiryolu hatları yolun indadır. Kablo duvarlarının açıa uygun olarak kenar ayakların talları da dışarıya doğru yatık o p birbirlerine bir izgara ile bağnlıslardır. Bu izgarayı teşkil e n elemanların eğimleri, kablolardaki askı çubuklarının eğimine kabül etmektedir.

Yol köprüsü için Prof. Dr. -Ing. F. onhardt ve kombine demiryolu köprüsü için de Dr. Techn. A. amer tarafından verilen fikirlere re her iki proje «Fried. Krupp, aschinen- und Stahlbau Rheinhau n» firması tarafından hazırlanmış projelerin mimari Arch. Dipl. g. G. Lohmer'dir. Modeler üzerinde mimari etki ve aerodinamik ve atik durumlar incelemiştir. Tec bellerin neticeleri hakkında ayrıca lgi verilecektir.

**Kanadayı Boydan Boya Kateden Yolun İnşaatı Sona Eriyor..**

**S**ekiz yıllık bir çalışmadan sonra muhtemelen 1960 yılının Aralık ayında 7400 km uzunluktaki Trans-Kanada yolu bitmiş olacaktır. Yol Atlas Okyanusunda Newfoundland'dan başlayarak Nova Scotia ve New Brunswick üzerinden ve Kanada'nın güneyinden Birleşik Amerika Devletlerinin sınırına paralel olarak geerek Pasifik Okyanusu sahilinde Vancouver'e ulaşmaktadır. Bu muazzam inşaat boyunca gerekli büyük açıklikta 357 adet sınaı yapımdan 290 tanesi bitirilmiştir.

Yolun 6.60 m ve yerine göre 7.20 m genişliğinde iki şeritli bir yuvarlanma yüzeyi mevcut olup kalınlığı 8 tonluk bir dingil yükne göre hesaplanmıştır. Maksimum eğim % 6, banket genişliği 1,5 ilâ en fazla 3.0 m dir. Yolun inşaat keşfi başlangıçta 300 milyon dolar olarak hesaplanmışsa da, geçen müddet zarfında meydana gelen fiat yükselmeleri ve inşaat esnasında karşılaşılan güçlükler sebebile toplam maliyet 429 milyon dolara yükselmiştir. İlk başta inşaat masrafları Federal Hükümet ve mahalli idareler tarafından yarı yarıya paylaşılmactı. Fakat sonradan malî güçlükler sebebile Kanada Federal Hükümeti bazı kısımlarda masrafların % 90 ini kabullenmek zorunda kalmıştır. İnşaatın tamamlanmasıından sonra yol mahalli idarerlerin malî olacak ve gene bu idarerlerce bakımına tabi tutulacaktır. Millî parklar içinde geçen kısımların inşaat masraflarının tamamı Federal Hükümet tarafından ödenmektedir. Yolun Quebec vilayeti dahilindeki kısmının yeniden inşasına lizum olmamıştır; çünkü Ontario

ile New Brunswick arasında ve bu yoluñ güzergâhına isabet edecek şekilde müteaddit yollar mevcuttur.

Trans-Kanada yoluñ güzergâhı «Newfoundland» da ve İngiliz Kolumbiyasındaki «Rocky Mountains» de beş adet millî parkın içinden geçmektedir. «Glacier National Park» bölgesinde bilhassa büyük masraflar yapılmıştır. Burada yoluñ km uzunluğu 600 000.- dolara kadar yükselmiştir. «Rocky Mountains»ın aşılması da güçlükler arzetmiştir. Burada, demiryolu tarafından terkedilmiş olan ve «kayalık dağı» «Roger» geçidinde kateden bir güzergâh seçilmiştir. 1916 senesinde «Canadian Pacific» demiryolları bu güzergâhı çig tehlikesinden dolayı terketmiş ve bu kısımda büyük bir tünel açmıştır. Burada yol sadece 1200 m yüksekte olmasına rağmen senelik ortalama kar yağısı miktarı 10 m, maksimumu da 15 m dir. İsviçre'deki kar ve çig araştırmaları Enstitüsüün iştirakile ve sun'ı tedbirlerle güzergâhın mümkün mertebe çiga karşı emniyet kazanmasına çalışılmıştır. Çig tehlikesine maruz kısımlarda diğer tedbirler meyanında, yoluñ dağ tarafına çok sayıda ve 8 m, yükseklikli toprak koniler yapılmıştır; bunlar yardım ile çigların parçalanarak dağılacağı ümit edilmektedir. Özel bir kontrol sistemi ve tehlikeli kar sahalarının zamanında dinamitlerle atılması sayesinde «Rocky Mountains» geçidinin kış aylarında tehlike arzetmesi önlenmiş olacaktır.

(Prof. Dr. - Ing. B. Wehner «Der Bauingenieur» 1960/2, Sah. 69)



Trans-Kanada yolu üzerinde dairesine alınmış kısımların insası büyük güçlülere maruz kalmıştır.

# Tepkili Uçaklar İçin Pistlerin Tahkim Edilmesi

(Prof. Dr. Ing. B. Wehner; «Der Bauingenieur», 1960/2, Sah. 70-71)  
Çeviren: D. A.

**I** 958 sonbaharının sonundan itibaren transatlantik hava trafiğinde tepkili yolcu uçakları mutta zam seferlere başlamış bulunuyor. Halen Paris, Londra ve Roma'ya bu yeni tip uçaklar devamlı olarak uçmaktadır. Büyük uçak şirketlerinin sipariş ettikleri tepkililer yavaş yavaş teselliüm edildikçe, diğer Avrupa şehirlerindeki hava meydanlarının pist tahkimatı ve intibak meselesi de önem kazanmaktadır. Tepkili uçaklara ait pistlerin uzunluk ve genişlikleri, pistonlu uçakların从中 daha büyük olduğu gibi gürültü ve aleve karşı da özel tertibatı haizdirler. Burada daha ziyade jet işletmesinin pist kalınlığına ne şekilde tesir ettiği incelenecaktır. Bu mesele üzerinde sivil hava meydanlarında bugüne kadar yeter tecrübe kazanılmadığından, Amerika'da askeri jet uçağı meydanlarında uzun senelerden beri kazanılmış olan tecrübeleri ele alan ve bunlardan sivil hava meydanları için neticeler çıkarmağa çalışan iki incelemeye göz atmak faydalı olacaktır. (1).

## Döşeme kalınlıklarının hesabı

Douglas DC-76 ve Lockheed 164 (Super Star Constellation) tipi pistonlu uçakların toplam ağırlığının sırasıyla 65 t ve 72,5 t ve dolayısı ile iniş takımı bir yarısına isabet eden yükün 30 t ve 34 t olmasıyla karşılık Douglas Dc - 8 Boeing 707 tipi tepkili uçaklarda bu değerler 140 t, 134 t, 64 t ve 61 t dur. Tekerlek yüklerinin bu şekilde artma-

sında, mevcut pistlerdeki döşeme kalınlıklarının yeter olup olmadığı meselesi ortaya çıkar.

«Americain Portland Cement Association» tarafından neşredilmiş ve «Picketteand Ray» tarafından hazırlanmış olan ve yol inşaatından da esasen bilinen tablolarda jet tipi uçaklar için pist kalınlıklarının ne olacağının gösterilmiştir. Adı geçen tablolar Westergaard formülü üzerine kurulmuş olup, verilen tekerlek yükleri için zeminde CBR testi yapıldıktan sonra gerekli döşeme kalınlığı, betonun kabili tecziv eğilme gerilmesi gözönüne alınarak, okunur. Ayrıca döşemenin ömrü boyunca maruz kalacağı muhtemel yük tekerrürlerinin adedi de, döşeme kalınlığı tespit edilirken gözönüne alınır.

Fleksibil döşemeler için keza ampirik değerlere istinaden hazırlanmış tablolardır. Burada da rigid döşemelerde olduğu gibi yüksek tekniklerinin sayısı ampirik olarak hesap ithal edilir. Bu tablolarda faydalananın için zeminin, CBR testinden çıkan karakteristik sayısını ve uçak tipine ait tekerlek yükünü bilmek kâfi gelir. Fleksibil döşemenin en üst tabakası minimum 7,5 cm kalınlıkta bir beton asfalttır.

Pistonlu tip ağır uçaklar ile jet tipi ağır uçaklar için gerekli döşeme kalınlıklarının karşılaştırılması enteresan neticeler vermektedir. CBR değeri % 12 olan orta kaliteli bir zeminde, pistonlu tip ağır uçaklara göre hesaplanmış 28 cm, kalınlığındaki bir beton döşeme jet uçaklarının yüklerine de tahammül edebilmektedir. Buna karşılık fleksibil döşemelerde pistonlu DC-7 tipi uçaklar için 48 cm kalınlık kâfi gelirken, jet tipi DC-8 uçakları için 66 mm kalınlığa ihtiyaç bulunmaktadır. Yukarıda değerler gösteriyor ki,



CNIT Sergi Sarayı'nın kuzyebatından kuş bakışı görünüşü (ön tarafta istasyonların peronları ve henüz tamamlanmamış olan yaya köprüsü görülmektedir.)

## Cnit - Sergi Sarayı (PARİS)

«Louvre» dan başlayan ve «Arc de Triomphe» üzerinden «Saint-Germain» ormanına ulaşan büyük doğu - batı aksının kenarında ve «Pont de Neuilly»nin ötesinde bulunan «Rond-Point de la Défence» da «Ste Ame du Centre National des Industries et Techniques» in büyük sergi sarayı inşa edilmiştir.

Bina, kenar uzunluğu 218 m olan bir eşkenar üçgenin köşelerinde bulunan mesnetlere oturan ve zeminde itibaren yüksekliği 48 m olan çifte bir kabuk ile, cepheler ve giriş kısımlarından ibarettir.

### Yapılan işlerden bazıları:

Hafriyat: 100000 m<sup>3</sup>; beton: 37 100 m<sup>3</sup>; beton ve germe demiri: 2200 t.

### İnşaatın seyrine ait bazı tarihler:

Temel işlerinin başlangıcı 8.5.1956; çatının ilk kısmı için iskeletin kurulması: Temmuz 1957; çatının ilk kısmında beton dökülmesi: Ekim 1957; inşaatın tamamlanması: Mart 1959.

(Der Bauingenieur, 1960/4, Sah. 146 - 149). Çeviren: D.A.

rigid döşemeler yükleri daha iyi yayabilmektedir. Burada bir hususa dikkati çekmek gereklidir: Pistonlu uçakların en ağırlarında da, iniş takımı bir yarısında iki tek tekerlek, jet uçaklarında ise iki tandem tekerlek vardır.

(1) Belmont U. Duval: Special Pavement Requirements for Jet Aircraft Operations.

F.M. Mellinger, R.G. Ahlvin and P.F. Carlton: Pavement Design for Commercial Jet Aircraft. Journal of the Air Transport Division, Proc. of the American Soc. of Civ. Engineers; Vol. 85, No AT 2, Mai 1959.

## Jet işletmesi için harerete dayanıklı sathî kaplamalar

ukarıda adı geçen ikinci Amerikan travayı jet uçaklarının pistlerinden çıkan gazların pist satılığına olan tesirlerinden ve bu hısta kazanılan tecrübelерden bahsetmektedir. Sıcak motör gazları pist satılıklarına tesirlerinde rol nayan başlıca faktörler, motör zestünün yüksekliği, çapı ve piste en eğimi ve sıcak gazların haratt derecesi ile hızlarıdır. Müşahilerin gösterdigine göre kesif bünülü bitümlü kaplamalar  $150^{\circ}$  C sıcaklık derecesine kadar jet motörünün gazlarına dayanabilekmektedir; yeter ki, ekzost'un pist yüzeyi eğimi  $6^{\circ}$  dan az olsun. Demlî tecrübeler,  $180^{\circ}$  C nin üstündeki sıcaklıklarda bitümlü dösemelerin hasara uğradığını göstermiştir. Beton dösemelerde ise hararet dereesi  $500^{\circ}$  C yi geçmedikçe hasar görlmemiştir.  $500^{\circ}$  C den yüksek ve  $10^{\circ}$  C ye kadar sıcaklıklarda beton ne hararete mukavim maddelerin yesi icap etmiştir. Askerî meydanda pistlere çıkış yollarının park tank yerlerinin ve iniş ve kalkış stlerinin uçlarının beton olması şart koşulmaktadır. Bu şart sivil şydanlar için biraz mübalâagalı dedilmektedir. Amerikan Hava İnvetleri bir takım ince ve harate mukavim sathî kaplama tipleri listelemiştir; bunlar sun'ı reçine rçları ile mevcut pistlerin satılığına yapıştırılabilmelemdirler. Mevcut pist üzerine bir beton tabakası kerek takviye yapmak metodu ise netice vermemiştir.

Eğer bitümlü pist dösemelerin malzeme terkib edilirken gerek tedbirler alınmamışsa, jet yakıtının pist satılığuna herhangi bir şeple dökülmesi, dösemenin besini tehlkiye sokabilir. Terkibinin hafif ve orta ağırlıktaki yağların ıgnleşmesi ile bitümlü dösemelerin mukavemeti azalmaktadır; bu esasen otobüs duraqlarında ve nzin istasyonlarındaki bitümlü

## Van Gölü Demiryoluna Kavuşuyor



Resimde (soldan sağa) Münakâlat Vekâletinden Orhan Atlıman, CENTO Ekonomik Meseleleri Amerikalı koordinatörü John McDonald, Türkiye Demiryolları Umum Müdür Muavini Muhittin Ersan ve Türkiye'deki Amerikan İktisadi Yardım Heyeti Başkanı Stuart Van Dyke görülmektedir.

### MUŞ - TATVAN DEMİRYOLU İNŞAATI

Van gölü bölgesini Türkiye demiryolu şebekesine bağlayacak olan ve CENTO müsterek projeleri arasında bulunan Türk — İran Demiryolu bağlantısının bir kısmını teşkil eden Muş — Tatvan demiryolu inşaatına devam edilmektedir.

Alt yapı inşaatı 1958 de ihale edilmiş olup önümüzdeki 1962 yılında ikmal edilmiş olacak ve ray ferşinç başlanabilecektir. Bu arada aynı proje gereğince Tatvanda da feribot için bir betonarme iskele inşa edilecektir.

Dış menşeli teçhizat ve malzeme için Birleşik Amerika kalkınma ikraz fonundan 6.000.000.— dolarlık bir kredi sağlanmış bulunmaktadır. Takriben 100 km. tutan Muş — Tatvan demiryolu inşaatı ilerlemekte olup tünel, köprü, dolgu ve menfez inşaatını yerinde görmek üzere

yol dösemelerinde de müşahede edilmektedir. Zira bu gibi mahallerde taşılardan damlayan yağlar yolunu bozmaktadırlar.

Temmuz ayı ilk haftasında Amerikan yardım heyeti başkanı riyastinde bir Amerikan heyeti ile Bayındırlik Bakanlığı ilgili üyeleri ve Devlet Demiryolları İşletmesinden bir üye — Muş — Tatvan'a gitmiştir.

Heyet aynı zamanda Van — Kotur arasındaki müstakbel demiryolu güzergâhını da tettik etmiştir.

Bu bölgenin, demiryolu inşaatının ikmali ile büyük gelişme ve ilerleme kaydedeceğini; hayvancılık, maden ve ziraât mahsullerinin yaz kış Türkiye pazarlarına akacağı aşikârdır.

**INKILÂBIN İLK KİTABI  
ÇIKTI**

**Yazan :**  
**HİFZİ OĞUZ BEKATA**

**Müracaat :**  
**ÇİĞİR YAYINLARI**  
Ankara, P.K. 95

# Mühendis Odalarımız da Yeniden Kurulmalıdır

Feyyaz KÖKSAL

**I**kinci Cumhuriyetimizin Anayasası hazırlıkları tamamlanmak üzere ve Devletimizin temelleri yeniden inşa olunmaktadır. Demokrasimizin selâmeti ve devamlılığı ve bilhassa yarın yeni baştan Üçüncü Cumhuriyete hasret çekmememiz için her meselenin ilim yoluyla halli ve binnetice temelin sağlam esaslara istinat etmesi zoruridir. İlim yolu takip edildiği takdirde dün olduğu gibi yarının politikacısı da her şeyi politikayla, kendi fikirleriyle, ve hattâ son zamanlarda şahit olduğumuz gibi kendi fiksizliğiyle çözmiye uğraşmıyacak, muayyen bir meseleyi ilgililerden toplanan fikirlerin özüyle haledecektir ve muayyen bir işi tesir olarak kabul ettigimizde, tesirin muhtelif şahıslar ve bilhassa hükmî şahıslar ve cemiyetin muhtelif grupları ve bu meyanda meslek teşekkülerini üzerinde yaptığı aksi tesirleri ve onların muhassasını ettiğe decekler ve problemleri o muhassalaları göz önünde bulundurarak halle devam edeceklerdir. Hür ve müstakil hüviyetli meslek teşekkülerinin kendi meslekleriyle ilgili meselelerdeki fikir ve mütalâaları politikacı için birer yol gösterici olacak ve ancak bu fikirleri ilim metoduyla derleyip toparlıyan politika ve politikacılardan milletimize hizmet edebilecektir.

Yeni Anayasamızı hazırlayan heyet'de «Meslekî Teşekkülere» lüzumlu ilgiyi göstererek anketinde meslek teşekkülerinin de siyasi nüfuz ve ihtarılara alet olmaması için ne gibi teminata lüzum olduğunu sormuş ve meseleyi etüde koyulmuştur.

1924 Anayasasındaki gibi yalnız toplanma ve cemiyet kurma hakkımızın mevcut olduğunu bahsedilmeli ve bu hakkımızın sınırlarının da hususî kanunlarla tâhdîd edileceğinin zikri (Madde 70 ve 74) cemiyetimize 36 senede ancak çoğu ölü ve bir kısmı yarı canlı meslekî teşekküler hediye edebilmiştir. Maalesef toplumumuz bu hükümlerle bir araya gelerek müşterek iş yapma hususunda dahi terbiye edilememiştir.

Geçen hafta yeni Nizam muvacehesinde durumu müzakere etmek üzere toplanan İnşaat Mühendisleri Odası vazifeli ve ilgili Odalarının da yeniden kurulması zaruriyetini izhar etmişler ve yeniden kuruluşta; esasen Anayasa teminatıyla siyasi nüfuz ve ihtarılara alet edilmesi önlenecek olan Odanın kendi bünyesinde de müstakil hüviyetli olarak teşekkül edebilmesi ve yaşayılabilmesi çareleri düşünülmüş ve bunun içinde 7303 - 6235 sayılı kanunların acele lağvi zarureti tesbit edilmiştir.

Zira her türlü müessesesi kendi siyasi nüfuz ve ihtarılara alet etmek istiyen düşük iktidar mensupları 6235 sayılı kanunla tam bir bende haline getiremedikleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

ve Odalarını 7303 sayılı kanunla daha da iş göremez bir vaziyete sokmuşlardır ve Odaları 5 sene sonunda yine de kuruluş meseleleriyle uğraşımıya mahkûm etmişlerdir.

Kanun zoruya bir araya gelmek, bir meslek teşekkülü olmak, münakaşa mevzuu isede füze devrindeki sür'at faktörü ve memleketimizin teknikteki gerriliği bu münakaşayı şimdilik durduracak kudrettedir. Vaktimiz yoktur. Meslekî teşekkülüümüz hususî kanunla da olabilir.

Yalnız kanunla bir araya gelmeye zorlananların aynı gaye birliğine sahip olmaları ve aynı meslekten olmaları şarttır. Kuvveti dünkü gibi adette değil fikirde aramamız gerekdir. Meslegimiz «İnşaat Mühendisliği»dir. İnşaatçıyız ve Mühendis olmakla muayyen bir formasyona sahibiz.

Son yüz yılın teknikteki inkişaf sür'ati mühendisliği o kadar ihtisas gruplarına bölmüştür ki artık yalnız «Mühendis» kelimesi altında bir meslek teşekkülü mevzuubahis olamaz. Bir inşaat Mühendisiyle bir Gemi, bir Ziraat veya bir Orman Mühendisinin farkı bir hukukçuya bir Mülkiyeli arasındaki farktan daha çoktur. Her mühendis daha ziyade tabii ilimlerden muayyen bir kısmının tatbikatçısı mahiyetindedir.

Yalnız İnşaatçılar da bir meslek grubu teşkil edemezler. Muhtelif şekil ve kademeleerde çalışan inşaatçılardan müteşakkil kurulacak bir meslek teşekkülüünde formasyonlar hakiki fikir tezahürünün tesbitini ve aksi tesirlerin hakiki kıymetlerinin ölçülebilmesini sağlayamaz ve hiç bir mesele de hakikat tebellür edemez.

Meslekî teşekkülüümüzün bünyesinde hem formasyon (Mühendislik) ve hem de branş (İnşaat) rol oynamaktadır. Branş tabiri yerinde ihtisas kelimesini kullanmamız daha ziyade İnşaat Mühendisliğinin muhtelif kollarında bile - Su İnşaat Kolu - muhtelif ihtisasları - Toprak Baraj Mühendisliği İhtisası - mevcudiyetindendir.

Bu izahattan sonra İnşaat Mühendisliğinin memleketi, inşaat mühendisliği mesleğine ve «İnşaat Mühendislerine» faydası dokunması isteniyorsa müstakil bir meslek teşekkülü olarak vazife görmesinin sağlanması zarureti kendiliğinden ortaya çıkar. Formasyonları veya istigal sahaları aynı olanların bazan müstredek bir işin başarılması hususunda toplantıları «Birlik»te olmaları ayrıca kolaylıkla hallolunabilecek bir problemdir. Bu hususta bir kanuna dahi lüzum yoktur. Müstakil bir İnşaat Mühendisleri Odası ve bu meyanda müstakil diğer Mühendis ve Mimar Odaları acele ve yeni bir kanunla kurulmalıdır.